



De Vredekerk: “Een teken van leven”
Pastorale brief nr. 11, 29 mei 2020



Lieve mensen van de gemeente rondom de Vredekerk,

“Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart”

zingen we vaak in de adventstijd, met de woorden van lied 458 a, en met Pasen zingen we dan versie b:

“Zuivere vlam, verdrijf met je licht de schaduw van de dood.”

Boven deze elfde pastorale brief prijkt een foto van de Pinkstervlam, die we elk jaar ontsteken aan het licht van de Paaskaars. Want Pinksteren is een feest dat ons “in vuur en vlam” zet.

Erica Hoebe schrijft in haar commentaar in “Kind op Zondag” (pag. 43):

“De dood van Jezus was niet het einde. Jezus’ weg liep niet dood bij het kruis. De donkere machten van de wereld konden het licht niet voorgoed doven. Op Paasmorgen brak het licht weer door, werd duidelijk dat God een God van leven is. Vandaag vieren we dat de leerlingen de heilige Geest ontvingen om die boodschap van licht en leven door te geven. Ze gingen naar alle uiteinden van de aarde om hun geloof te delen. Het geloof verspreidde zich als een lopend vuur, tot op de dag van vandaag. En ook nu nog vieren we hoe de Geest nog steeds leven brengt. Ons aanvuurt om de boodschap van licht en leven te delen met mensen om ons heen. Om te getuigen van God die leven geeft. Elke

keer weer opnieuw. Een feest om blij van te worden, een feest om het geloof en het leven samen te vieren en te delen!”

Kinderkring

Op zondag 24 mei ontvingen we alweer een mooi bericht van de leiding van de kinderkring:

“Beste allemaal, vandaag was het een feestelijk thema bij de kinderkring. Dat je mag rusten en feest mag vieren. Van de feesten die in de lezing uit de Bijbel staan voor deze zondag kennen we eigenlijk alleen Pasen en dan vieren we in de kerk iets anders dan in de Bijbelzetting staat. We hebben wel allemaal feestdagen bedacht voor op de slinger. Het ging er in de kinderkring ook over dat je eerlijk moet zijn. Dat is wel fijn, want als iedereen eerlijk is tegen elkaar dan is het allemaal een stuk makkelijker.

Volgende week zondag (dus de 31^e) is het feest. Dan vieren we Pinksteren. We maken dan de kijkdoos af door er een vlam in te zetten met de naam van God.

Misschien kun je het wel in een andere taal opzoeken, het Hebreeuws, Russisch of Chinees. Er staan een paar voorbeelden op <https://www.kindopzondag.nl/>. En zo komen we met de vlam van Pinksteren weer terug bij het brandende braambos waaruit God tot Mozes sprak dat de mensen bevrijd moesten worden uit Egypte.

Je kunt, als je wilt nog een groot gat in de deksel knippen en er doorzichtig papier in doen. Dan is de kijkdoos echt af. Stuur je een foto van je kijkdoos naar maaike.devries@gmail.com? Want ik ben heel benieuwd hoe hij geworden is! Laat gelijk ook even weten of je het goed vindt dat jouw foto in de volgende pastorale brief en/of op de website komt. Groetjes, namens de leiding van de kinderkring, Maaïke Verduijn“.



Digitaal collecteren

Nu de kerkdiensten niet door kunnen gaan, kan er al die tijd in de kerk niet gecollecteerd worden. We bieden u daarom de mogelijkheid om toch uw gaven te geven d.m.v. een "digitale collecte".

De betaling vindt plaats m.b.v. iDeal. De opbrengst is voor de helft bestemd voor de diaconie (b.v. voor een bloemetje voor mensen die deze periode erg eenzaam zijn), en voor de helft voor het kerkenwerk in het algemeen (zoals de wekelijkse pastoraatsbrief). Wij hopen op een goede opbrengst!

U kunt uw bijdrage overmaken via de volgende website:

<https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=4193>

Als u de papieren versie van deze brief hebt ontvangen, kunt u de hiernaast staande QR-code inlezen in uw mobiele telefoon, of het bovenvermelde webadres overnemen in de adresbalk van uw browser.

Gedetailleerde instructies vindt u in de pastorale brief nr. 5 van 17 april jl., en op de [website](#) van de Vredekerk.

De mogelijkheid om deel te nemen aan de digitale collecte is uitgebreid. Giften kunnen nu ook overgemaakt worden naar



bankrekeningnummer NL56 RABO 0373 7047 39 t.n.v. PG Soesterberg, **o.v.v. 'Digitale collecte'**.

(Dit is een nummer, dat ook voor de eindejaarscollecte wordt gebruikt en u kunt daarom bij het overboeken een waarschuwing krijgen, die u zonder problemen kunt negeren).

Giften voor het streamen van onze kerkdienst

Beste mensen, als het lukt willen we vanaf 14 juni gaan beginnen met het streamen van onze kerkdiensten op de zondagochtend. Niet alleen voor deze corona-periode, maar uiteindelijk iedere week. Daarmee bieden we alle gemeenteleden die verhinderd zijn of om gezondheidsredenen niet de dienst kunnen bijwonen, altijd de gelegenheid om via internet toch ook een beetje in ons midden te zijn. Ook al is dit best kostbare apparatuur, toch willen we tot aanschaf overgaan. Het is zeker in deze tijd, maar ook voor de toekomst belangrijk om dit de gemeente te kunnen aanbieden. De kosten zullen ergens tussen de € 2.500 en € 3.500 euro liggen, omdat we ook kwaliteit willen bieden. Dit is financieel best een zware last, daarom doe ik bij deze een beroep op u allen, om specifiek voor dit doel een ruimhartige gift te doen. Laten we dit gezamenlijk mogelijk maken voor onze gemeenteleden, dus ook voor uzelf. Wij rekenen erop dat we op deze manier een groot gedeelte van deze uitgave kunnen financieren. Helpt u ons om dit mogelijk te maken? Veel gemeenteleden zullen u dankbaar zijn!

Voor het overmaken van uw gift kunt u gebruik maken van bankrekeningnummer NL56 RABO 0373 7047 39 t.n.v. PG Soesterberg, **o.v.v. 'Online kerkdienst'**.

(Dit is een nummer, dat ook voor de eindejaarscollecte wordt gebruikt en u kunt daarom bij het overboeken een waarschuwing krijgen, die u zonder problemen kunt negeren).

"Help een stille coronaramp voorkomen"

Kerk in Actie vraagt rondom Pinksteren onze bijzondere aandacht voor het wereldwijde karakter van de coronapandemie. Want corona is een ramp van ongekennde omvang. In veel landen, in bijvoorbeeld Azië en Afrika, lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op, zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen. U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie onder vermelding van "Stille coronaramp" of online via kerkinactie.nl/corona.

Aan het einde van deze pastorale brief staat een gebed voor Pinksteren, en onze wereldwijde verbondenheid als mensen.

Pastoraat

Hoewel het best een zwaar onderwerp is, wil ik het jullie toch hier aanreiken. Van de hand van Leo Fijen, die jullie misschien kennen van de televisie, bijvoorbeeld door zijn mooie kloosterseries, en Manu Keirse, in Vlaanderen bekend vanwege zijn kennis en publicaties over rouw en afscheid nemen, is een waardevolle briefwisseling verschenen. Onder de titel "Het wonder van de kleine goedheid *in tijden van eenzaam sterven en beperkt afscheid*" schrijven zij elkaar midden in de coronacrisis enkele brieven en pleiten voor het wonder van de kleine goedheid. Dat wonder zoekt in de eenzaamheid van protocollen en regels steeds weer de nabijheid. En reikt lessen aan die ook na deze crisis

hun waarde behouden. Zoals deze: “Het is wellicht nooit te vroeg om eens echt gemeend met elkaar de vier volgende boodschappen te delen: sorry, ik vergeef je, ik dank je, ik hou van je. Wacht daar niet mee tot de laatste dagen of uren van je leven.” Of deze: “Als onze ouders moeilijke tijden hebben doorstaan met het geloof, dan kunnen wij dat ook. Dat is het wonder van de kleine goedheid: om door het ritueel van het gebed thuis te komen bij jezelf, bij de ander en bij God.” Een boekje dat ik graag bij jullie aanbeveel dus.

Van verschillende kanten hoor ik hoe de “versoepelingen” van de tot nu toe geldende coronamaatregelen ervaren worden. Enerzijds fijn, om weer op bezoek te kunnen bij moeder, maar ook spannend. Kan het écht wel veilig? En kun je een half uurtje buiten onder supervisie van een zorgmedewerker eigenlijk wel familiebezoek noemen? Heerlijk om je kleinkind(eren) weer te ontmoeten. Maar wát confronterend als ze je eerst vragen: “Ben ik echt wel schoon?” Leuk, om weer naar school te mogen gaan! Maar wat jammer dat we (nog) niet aan meer dan rekenen en schrijven toekomen. Fijn dat er weer meer mag, maar... is de straat, de winkel, de openbare ruimte nu juist voor mij (of mijn naaste) niet minder veilig aan het worden? Heerlijk om geen “coupe corona” meer te hebben en er weer verzorgd uit te zien. Maar wat een gek gezicht dat we met mondkapjes op naar de kapper gaan. Laten we met elkaar blijven delen hoe dit “nieuwe normaal” voor ons is, en laten we vooral ook goed oog en oor voor elkaar blijven hebben!

Jullie kunnen me net als altijd bellen/mailen: dszandstra@pknsoesterberg.nl of 0334571681, en gelukkig vinden jullie ook bij elkaar steeds gehoor. Heel mooi is het om te merken dat er onderling gebeld, geappt, gemaïld en langzamerhand ook weer bezocht wordt, en soms zelfs – met in achtname van de afstandsregels – weer bij elkaar gegeten. Wij dragen ook zelf en samen met elkaar bij aan een verantwoordelijke en menselijke invulling van het “nieuwe normaal”.

Voor wie steek jij een kaarsje op?

Post van KRO-NRCV: een setje kaarten om te versturen. Pinksteren is een feest van “vlammetjes” die zich als een lopend vuurtje over de hele wereld verspreiden. Wat is dit dan een mooi passend idee... Elkaar een kaartje met een kaarsvlammetje er op toesturen. Heel mooi is ook dat er op maandag 1 juni, tweede Pinksterdag, om 20.25 uur op NPO 2 een programma van KRO-NCRV is om de slachtoffers van de coronacrisis te gedenken. Je kunt digitaal een kaarsje aansteken op www.voorwiesteekjijeenkaarsjeop.nl. Hiermee wordt de coronacrisis ook iets minder de ramp van het getal, zoals Stijn Fens vorige week al in Trouw schreef (zoveel overledenen, zoveel “oversterfte”, zoveel IC-opnames, zoveel ziekenhuisopnames, zoveel besmettingen) en krijgen de slachtoffers een naam, een gezicht.

Bloemen voor hospice De Luwte

Van het Diaconaal Netwerk Soest/Soesterberg ontvingen we het volgende bericht: “Afgelopen Pasen konden we geen bloemen brengen naar het hospice. Ze waren gesloten vanwege covid-19. Nu het hospice weer geopend is, gaan wij in de week vóór Pinksteren bloemen brengen voor de opgenomen patiënten en het personeel. Dit doen wij namens alle kerkgenootschappen in Soest/ Soesterberg. Graag uw voorbede voor opgenomen patiënten en het personeel. Gezegende feestdagen! Heleen Sijsma”

Open Deur

Bij de deelnemers aan de Open Deur gespreksgroep wordt in de komende week het oecumenisch maandblad weer langs gebracht. Het thema is deze keer: Twee. Het lijkt momenteel meer de tijd van het getal één, nu veel mensen alleen thuiszitten en bewoners van zorgcentra of verpleeghuis geen bezoek mochten ontvangen, en we anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Toch is het getal twee misschien wel belangrijker dan ooit. Twee staat voor verbinding, voor "samen". Alleen samen komen we hier uit. Twee heeft ook een andere kant: die van scheiding, van tweedeling. Bijvoorbeeld, de één is zijn flexibele baan en zijn inkomen kwijt, de ander verwacht binnenkort weer een bonus te incasseren; de één heeft toegang tot goed geregelde gezondheidszorg, de ander niet. Twee: het getal van de verbinding én van de scheiding. Beide kanten worden belicht.

Weer een lezenswaardig blad dus, om thuis in je eentje te lezen, of eens met z'n tweeën - al dan niet op afstand - over te praten.



Gebed bij een stille coronaramp

Toelichting van Kerk in Actie: Met Pinksteren weten we ons als kerken wereldwijd met elkaar verbonden. Als uiting daarvan hebben christenen uit Colombia, Indonesië, Moldavië, Nederland, Rwanda, Zuid-Afrika en het Midden-Oosten een gebed geschreven om God te bidden voor de nood die er vanwege de coronacrisis is en te danken voor de hulp en onderlinge verbondenheid waarmee kerken elkaar ondersteunen.

Heer onze God,

Vandaag vieren we het Pinksterfeest, dat ons als broeders en zusters wereldwijd verbindt. Wij danken U voor uw aanwezigheid in ons leven. Voor de schepping die U ons als een gemeenschappelijk huis heeft gegeven. Voor onze huisgenoten, van verschillende kerken, die met elkaar delen van wat U ons heeft gegeven. Voor mensen die wereldwijd opstaan omdat ze zich, geïnspireerd door uw Geest, geroepen weten om er voor de ander te zijn.

We leggen onze wereld in uw handen, met de hartverscheurende situatie waarin we ons bevinden. Een wereld die op slot zit en waarin miljoenen mensen lijden onder gebrek aan werk, zorg en voedsel. Voor hen bidden wij:

Voor wie getroffen is door het coronavirus en vecht voor zijn leven of voor herstel.

Voor alle mensen die geraakt worden door de gevolgen van deze coronacrisis, omdat de grenzen gesloten zijn.

Voor de straatverkopers, de huishoudelijke hulpen, de boeren.

Voor de restauranteigenaars, voor de ondernemers en voor iedereen die zijn of haar dagelijks werk en inkomen kwijt is.

Voor mensen zonder dak die zwerven op een stille straat en voor vluchtelingen die opeengepakt in kampen wonen.

Voor vrouwen en kinderen die lijden onder huiselijk geweld, nu gezinnen geen kant op kunnen.

En voor alle mensen naar wie in deze tijd niemand omziet en die in eenzaamheid wachten op een blijk van zorg en liefde.

Heer, ontferm U.

We bidden voor onze landen en leiders. Om wijsheid voor wie ons regeren en dat zij het goede zoeken voor de mensen die aan hen zijn toevertrouwd.

We bidden voor mensen in de zorg en voor kerken en organisaties die met vele duizenden voedsel, financiële hulp en een luisterend oor bieden.

Geef hen gezondheid om door te gaan, liefde om er te zijn voor de ander en wijsheid om de juiste beslissingen te nemen.

We bidden voor onszelf, volken uit alle landen. Om moed om onszelf niet op te sluiten, maar ons hart te blijven openen. Om de vrede te bewaren over de grenzen van taal en religie heen, ook als de spanning groeit. Om te leven vanuit de rust die U ons geeft en daarvan te delen midden in de storm.

We danken U voor de gaven die U ons heeft toevertrouwd. De zorg voor anderen, onze gebeden, ons geld. Laat in ons delen daarvan iets van de overvloed van uw koninkrijk zichtbaar worden.

Samen met onze zusters en broeders zeggen wij: wij zijn in uw handen, bescherm ons, wij verwachten U dag aan dag. Steun ons van de morgen tot de avond, wees onze redding in tijden van tegenspoed. Geef ons Uw Geest en help ons te leven vanuit Pinksteren, tot glorie van uw naam.

Amen.

In verbondenheid groeten wij jullie, namens de kerkenraad,
ds. Renske Zandstra